

Van Herke en Arleen *initiatiefnemers van Bahay Aurora*

Beste Vrienden,

Soms heb je van die momenten dat je denkt: Ja, daar doen we het voor! Toen Jody verenigd werd met haar moeder en tweelingzusje, dat was zo'n moment. Jaren hebben we gezocht naar hun adres en dan gelukkig, eindelijk gevonden. Zowel moeder als kind zijn dolgelukkig om elkaar

weer te zien. Dat maakt ons blij en dan weten we waar we dit werk voor doen. Het is natuurlijk ook een groot compliment voor onze maatschappelijk werkster Jazel, zij heeft het grootste deel van het zoekwerk verricht. We doen ons werk nog altijd met liefde: "Let all things be done in Love".

Iedereen draagt zijn steentje bij, op de Filipijnen maar ook in Nederland. Arlene belt elke dag met de Filipijnen om met verschillende medewerkers te praten over dingen die ze heeft gelezen in het dagelijks rapport wat we toegestuurd krijgen. Meekijken, ondersteunen en adviseren, elke dag weer. Door haar worden heel veel problemen tijdig onderkend en opgelost, ze is een stille kracht. Je merkt er niks van maar haar bijdrage is van onschatbare waarde voor het wel en wee in Bahay Aurora, ze geniet het



respect van iedereen en men luistert naar haar. "Let all things be done in Love"

Een maand geleden is Melissa uit Nederland als vrijwilligster bij ons komen werken. Na 2 weken vroeg ik haar wat haar eerste indrukken waren en wat haar het meeste opviel. Ze zei dat het net één grote familie is. Dat is één van de beste complimenten die ik tot nu toe gehoord heb over Bahay Aurora. Dit is namelijk precies onze visie, kinderen moeten zich welkom en thuis voelen. Als we medewerkers aantrekken zeggen we altijd dat het de bedoeling is dat ze zo lang mogelijk blijven, minimaal 5 jaar. Als je andere plannen hebt moet je hier niet komen werken. Ouders vervang je ook niet na een paar jaar. Blijkbaar begint die strategie van een klein overzichtelijk kindertehuis (max. 45 kinderen), met medewerkers die lang blijven zijn vruchten af te werpen. "Let all things be done in Love"

De kinderen, de medewerkers en het bestuur in Nederland willen u ontzettend bedanken voor uw steun van het afgelopen jaar en willen u en uw geliefde(n) heel fijne, hartverwarmende en vooral ook gezellige Kerstdagen toewensen en een Gelukkig 2014. "Let all things be done in Love"



Continuïteit

De continuïteit van Bahay Aurora is enorm belangrijk voor het welzijn van onze kinderen. In tegenstelling tot instellingen in Nederland, die gefinancierd worden door de overheid, krijgt onze instelling geen cent van de Filipijnse overheid. We moeten maar zorgen dat we onze exploitatiebegroting gefinancierd krijgen. Dat is knap lastig, vooral gedurende de crisis houdt iedereen om begrijpelijke redenen de hand op de knip. Ons aantal maandelijks donateurs is nog steeds stabiel, maar uitbreiding is heel erg moeilijk en de kosten gaan wel omhoog. En we moeten het van de Nederlanders hebben. Gelukkig zijn we benaderd door een gemotiveerde groep mensen die belangstelling heeft voor Bahay Aurora. Na kennismakingsgesprekken en de nodige e-mail wisselingen hebben we afspraken kunnen maken dat zij voor de komende vier jaar een deel van de exploitatie van Bahay Aurora voor hun rekening nemen. Daar zijn we enorm blij mee en ook trots op dat men voor ons heeft gekozen...er zijn tenslotte heel veel organisaties en stichtingen om uit te kiezen. In december komen deze bijzondere mensen bij ons op bezoek bij Bahay Aurora. Natuurlijk gaan onze kinderen hen een feestelijk onthaal geven. We zijn niet alleen blij, maar ook opgelucht dat we de continuïteit van Bahay Aurora de komende jaren kunnen garanderen. Het is ook geweldig dat we nu in staat zijn om meer kinderen te kunnen opnemen. Ten slotte heeft Bahay Aurora plaats voor 45 kinderen en ieder kind dat op straat moet leven terwijl er een bed vrij is bij Bahay Aurora, is ons een doorn in het oog.

Tyfoon Haiyan

Een tyfoon zie je altijd al dagen van te voren aankomen. De overheid geeft dan tyfoon "warning signals" af, 1,2,3,4,5 waarbij 5 de zwaarste is. Naarmate de tyfoon dichterbij komt verandert dan het "signal". Je weet nooit precies waar een tyfoon aan land gaat en Bahay Aurora had dan ook spannende uurtjes voordat de tyfoon aan land kwam. De kinderen en medewerkers zaten in onze tyfoonbestendige ruimte. Op vrijdag 8 november 2013 heeft de tyfoon enorm huisgehouden in Leyte (op 250 Km afstand van Baras Rizal). De tyfoon heeft enorme verwoestingen aangericht en er zijn helaas veel doden gevallen. De omvang van de ramp is van die mate dat Bahay Aurora als organisatie veel te klein is om hulp te bieden. Om adequaat hulp te bieden moet je ook het materieel en de mensen hebben om iets substantieels te kunnen doen. Voor rampen met deze omvang dient het leger ingezet te worden. Het bieden van hulp brengt ook behoorlijke risico's met zich mee. In de gebieden waar de ramp heeft plaats gevonden is het nogal gevaarlijk. Als je geld inzamelt moet je ook zeker zijn dat dit geld ook daadwerkelijk bij slachtoffers terecht komt, dat lijkt simpel maar dat is het zeker niet. Na de uitbarsting van de Pinatubo in 1990 (de grootste vulkaanuitbarsting ooit op aarde) bleek dat heel veel organisaties geld hadden ingezameld, achteraf kon men niet goed helder maken wat men met de ingezamelde gelden had gedaan en het gevolg was dat er veel NGO's in problemen kwamen met Justitie. Derhalve is het beter om grotere organisaties te steunen bij dit soort rampen, bijvoorbeeld via giro 555.

Bahay Aurora wil echter niet achterover leunen en verantwoordelijkheid weg schuiven naar derden. Wij hebben al onze lege bedden beschikbaar gesteld voor slachtoffers. Dit kunnen kinderen zijn die hun ouders zijn kwijtgeraakt tijdens de ramp. Het is nog wel heel moeilijk om die slachtoffers ook daadwerkelijk te lokaliseren en op te nemen. Onze vergunning is voor een bepaald gebied en de DSWD (Departement van Social Welfare) is geen flexibele organisatie en die moeten wel meewerken in deze. Zij gaan uiteindelijk over een mogelijke plaatsing van een kind. We doen ons best, dat is zeker, mochten we ook maar iets kunnen doen. U kunt de ontwikkelingen van Bahay Aurora volgen via Facebook en onze site, dit artikel werd geschreven vlak na de ramp.

Het verhaal van Jody

Jody komt uit een gebroken gezin. Vader en moeder gingen uit elkaar, moeder nam twee van de drie kinderen mee en liet Jody achter bij haar vader. Jody heeft dat een paar jaar uitgehouden, maar de vader behandelde haar heel slecht en toen ze acht jaar was ging het niet langer. Jody liep weg van haar vader en ging op straat zwerfen, ze werd uiteindelijk via de lokale DSWD office bij Bahay Aurora geplaatst.

Het kind was totaal getraumatiseerd en was af en toe helemaal de kluts kwijt. Op die momenten was ze een gevaar voor zichzelf. Het heeft heel lang geduurd, maar beetje bij beetje ging het beter met Jody, ze had nog wel haar depressies, maar die werden steeds minder heftig. Langzaam maar zeker kwam de echte Jody te voorschijn. Ze blijkt een getalenteerd kind te zijn die leuke dingen kan schilderen, goed is in sport en ze doet het goed op school. Na 3 jaar intensieve aandacht en verzorging is Jody uitgegroeid tot een leuke tienermeid.

Omdat maatschappelijk werk altijd op zoek is naar familieleden, zo ook in dit geval, is na 3 jaar zoeken uiteindelijk haar moeder terug gevonden. Ze woont ergens hoog in de bergen op 2 dagen rijden van Bahay Aurora. Na een lange weg van heel veel pijn en verdriet is Jody na 8 jaar terug

bij haar moeder en tweelingzusje. Ze vormen een gelukkig gezinnetje hoog in de bergen. Jody gaat naar Highschool en onderhoud via Facebook (vanuit een internetcafé) contact met haar vrienden op Bahay Aurora. Het voelt zo goed, deze fantastische afloop van een verhaal dat zo dramatisch begon.



Huisje voor Flor

Flor woont al 12 jaar bij Bahay Aurora. Inmiddels is Flor al 21 jaar en de kleine kinderen waar zij de kamer mee moet delen, vinden het moeilijk om met haar op één kamer te slapen. Flor heeft een verstandelijke beperking en vertoont af en toe gedrag wat niet begrepen wordt door haar kamergenootjes.

Uitplaatsen is geen optie voor Flor, er zijn op de Filipijnen (vrijwel) geen instellingen die haar kunnen opvangen. Ze is inmiddels te oud voor ons kindertehuis, maar we zien ook geen goede opvangmogelijkheden voor Flor. Ze zou dan op straat terecht komen en dat willen we haar niet aandoen. Flor en Bahay Aurora zijn helemaal met elkaar vergroeid, Flor zou heel ongelukkig worden zonder ons en wij houden van Flor. We hebben daarom besloten op het terrein van Bahay Aurora een klein huisje te bouwen voor haar. Voor dit huisje hebben we een sponsor gevonden.

Een deel van de opbrengst van de "Independence day" activiteiten, welke elk jaar worden georganiseerd in het recreatiegebied Spaarnewoude, is voor dit doel beschikbaar gesteld. Het huisje is nog niet helemaal af maar het is een kwestie van weken en dan heeft Flor haar eigen huisje op het terrein van Bahay Aurora.

Waar komt "Let all things be done in love" vandaan?

"Let all things be done in love" (zo, nu weet u het wel), maar deze (lijfs)spreek staat onder ons logo. Hoe komen we bij deze spreuk? Het is bedacht door wijlen Mevr. Aurora Santiago, één van de initiatiefnemers van Bahay Aurora. Toen we het logo ontwikkelden vroegen we haar of ze geen goeie spreuk wist voor het logo. Zij kwam met deze tekst uit de Bijbel. De spreuk heeft extra veel gewicht op de Filipijnen, omdat in dit straatarme land mensen er alles voor over hebben (maar al te vaak ten koste van andere mensen) om een graantje mee te pikken. Iets doen voor je medemens zonder dat je er beter van wordt, is iets wat men op de Filipijnen vaak niet eens begrijpt. Geld staat veelal centraal en helaas geven zelfs politici meestal het foute voorbeeld. "Graaien" is veelal het motto, in de politiek en op straat. Iets doen vanuit je hart heeft echter extra waarde en maakt je gelukkig. We trachten dit uit te dragen aan onze medewerkers en ook naar onze kinderen. De spreuk wordt veel gebruikt op Bahay Aurora (Aurora betekent ochtendgloren en is eveneens de voornaam van Mevr. Santiago).

Rijst actie

Rijst! Dit product wordt veel gegeten op de Filipijnen en zo ook bij Bahay Aurora. Vorig jaar hebben we in maart voor een heel jaar rijst gekocht. In maart van het komende jaar is die rijst op. Nu al zijn we bezig om wederom voor een heel jaar rijst te kunnen kopen. Robin (vrijwilliger) heeft een actie op Facebook gedaan om betaald te worden per afgevallen kilo lichaamsgewicht. Met dit bedrag gaan we een leuk deel van de rijstconsumptie voor 2014 bekostigen, maar het zal niet genoeg zijn om het hele jaar af te dekken. We eten ongeveer 140 zakken rijst per jaar x € 38,- = € 5320,-, dat is een enorme kostenpost voor Bahay Aurora dus deze rijst actie is heel belangrijk voor ons. Ook u kunt een zak rijst doneren aan Bahay Aurora. Een zak rijst van 50 kg kost € 38,- (vorig jaar nog € 30,-, zo zie je hoeveel je bespaart als je aan het begin van het jaar inkoop, prijzen stijgen snel). Wilt u een zak rijst doneren? Maak dan € 38,- over naar **NL10 ABNA 0553773283** onder vermelding van "rijstactie".

Wilt u ons helpen om kosten te besparen?

Het zal u niet zijn ontgaan, dat de prijs van postzegels voortdurend blijft stijgen. Eind van 2013 zal de prijs voor het verzenden van een standaardbrief al 64 eurocent zijn. Omdat wij u niet alleen via onze website, maar ook door middel van een tweetal nieuwsbrieven per jaar op de hoogte willen houden van het wel en wee van het kindertehuis Bahay Aurora, zou het een besparing van kosten opleveren, als wij de nieuwsbrief digitaal aan u zouden kunnen verzenden.

Als u genoeg neemt met een digitale nieuwsbrief, wilt u dan een mailtje sturen naar info@bahayaurora.nl. Wij hebben dan uw e-mailadres en kunnen vanaf 2014 de nieuwsbrief digitaal aan u toezenden. Dit helpt weer een stukje kosten te besparen, waardoor een nog groter deel van de donaties ten goede komt aan de kinderen.

Bahay Aurora

Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras, op de Filipijnen. Het kindertehuis biedt onderdak aan 45 straatkinderen die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. Het tehuis is een initiatief van Herke en Arleen Smidstra. Samen met hun medewerkers doen zij elke dag hun best om de kinderen met alle liefde een veilig thuis te kunnen geven. Alle kinderen gaan naar school. Op het terrein is ook een schoolgebouw aanwezig. De kinderen krijgen hier individueel onderwijs, huiswerkbegeleiding en computerles. In de middaguren is er opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. Kindertehuis Bahay Aurora wordt vanuit Nederland ondersteund door de Stichting Noodhulp Filipijnen.

Adres en Bankgegevens:

Bahay Aurora /
Stichting Noodhulp Filipijnen
Velderwoude 53
5221 PC 's Herogenbosch
Tel: 073-5211028
info@bahayaurora.nl
www.bahayaurora.nl

NL94 INGB 0000 3877 83

NL10 ABNA 0553 7732 83

t.n.v. Stichting Noodhulp Filipijnen
te 's Hertogenbosch



Dankzij uw financiële steun hebben deze kinderen een kans op een betere toekomst ...